



het is donker, ik ga slapen
ik sta nog even voor het raam
het poesje van de buren
mag nog naar buiten gaan

ik mag niet meer
het is te laat
het zwart is in de lucht
de avond in de straat

ik hoor de wind
de bomen zwaaien
ze tikken-takken op de ruiten
ze vragen: kom je buiten

het poesje van de buren
wil alweer naar binnen
ik doe de gordijnen dicht
de nacht kan beginnen



NACHT

Mevrouw Marleen Pees
Naamsevest 40
3000 LEUVEN



Beste contacten van Le...
Er is veel gebeurd het l...
uitgegeven voor iedere...
eenvoudige reeksen op...
inburgering. U kunt de...
onze Nederlandse zuster

We zijn druk bezig met...
tijdelijk alleen terecht l...
laaggelettertheid, aan...
eenvoudigcommuniceer

Voor u ligt de catalogus...
zelf kijken welke titels u...
Joachim Stiller is hertaa...
beschikbaar voor mind...
aanrader voor NI2 is de

Goed verhaal; method
Wilt u tijdens de lessen...
van leesplezier? Kies da...
methode kunt u aanvra...
neem een kijkje op pag

Zelfredzaamheid
Neem vooral ook een k...
methode *Mijn Leven*, w...
zelfredzaamheid worde

Nieuwsbrief
Lezen voor iedereen he...
info@lezenvooriederee...
voor in de les,